

Het Woord van God en de ervaring

Analyse van de charismatische verwarring

Ervaring van het Woord van God

Hoe is het mogelijk dat een mens het Woord van God werkelijk ervaart als Woord van God?

Hoe is het mogelijk dat een mens door dat Woord gereinigd en wedergeboren wordt?

Wat is eigenlijk ervaring?

Ervaring van het Woord van God

Ervaring betekent dat de mens innerlijk bepaald wordt door een ontmoeting met wat van buiten komt.

Ervaring betekent dat we de waarneming of indruk of ontmoeting met de werkelijkheid onder gezag van het verstand innerlijk verwerken.

Die innerlijke verwerking leidt tot kennis.

Die kennis wordt uitgedrukt in proposities.

Ervaring van het Woord van God

Kennis van God moet dus berusten op een ontmoeting, die innerlijk wordt verwerkt en dan tot kennis leidt.

Maar wat is nu deze "ontmoeting" met God? Is dat een zaak van het geweten, het gevoel of van het verstand?

Ervaring van het Woord van God

Tegenwoordig zegt men dat de ontmoeting met God geen zaak van het geweten kan zijn, omdat God geen toornige, oordelende en straffende God is.

Tegenwoordig zegt men dat de ontmoeting met God geen zaak van het intellect kan zijn, omdat het intellect ons altijd boven en buiten het leven plaatst. Het is alleen maar denken, koud en harteloos.

Tegenwoordig zegt men dat de ontmoeting met God een zaak van het gevoel is, van de intuïtie, omdat wij God alleen daarin kunnen ontmoeten, dat wil zeggen ervaren.

Ervaring van het Woord van God

Moeten wij gericht zijn op het ervaren van God?

Is de ervaring van God bijvoorbeeld belangrijker dan het geloof?

Kunnen wij onze geestelijke ervaring los denken van de Schrift?

Schrift en ervaring: Psalm 19

⁸ De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid.

⁹ De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen.

¹⁰ De vreze des HEEREN is rein, zij houdt voor eeuwig stand; de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig.

Schrift en ervaring: Johannes 14

⁶ Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

⁷ Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.

⁸ Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg.

⁹ Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?

Schrift en ervaring: 2 Petrus 1

¹⁶ Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit.

¹⁷ Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.

¹⁸ En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren.

¹⁹ En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

Schrift en ervaring: 2 Korinthe 12

¹ Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heere.

² Ik ken namelijk een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, ik weet het niet; God weet het – dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen.

³ En ik weet van deze mens – of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet; God weet het –

⁴ dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken.