

Nieuwsbrief

Koinonia Bijbelstudie Live!

#3

2 november 2019



Waar zijn we allemaal mee bezig?

NIEUWE WEBSITE

Één van de belangrijkste vernieuwingen is de introductie van een **nieuwe website**, met een wat vreemde titel, namelijk:

<https://vreemdvuur542447630.wordpress.com/>

Dat merkwaardige getal 542447630 is door Wordpress aan mijn titel toegevoegd, en zonder dat ik er erg in had door mij bevestigd. Achteraf toch wel aardig: een charismatische website mag wel een bijzondere naam hebben. Maar makkelijk te onthouden is het zeker niet.

FACEBOOK

Ook op Facebook heb ik een nieuwe pagina geopend voor alles wat met de charismatische beweging te maken heeft. Meer dan de helft van mijn videoproducties gaat nu over de charismatische beweging. Het lijkt me daarom beter om daar een aparte Facebookpagina en een aparte website aan te wijden- hoewel het af en toe nog behoorlijk door elkaar heen loopt.

<https://www.facebook.com/Charismatischebeweging/>

Dat houdt dus ook in dat Henneke en ik vastbesloten zijn om door te gaan met het kritisch beschouwen van de prediking in de evangelisch-charismatische gemeenten. Kijk dus op ons YouTube kanaal en op de Vreemd Vuurwebsite om te zien wat we nu allemaal geproduceerd hebben.

Maar het belangrijkste is en blijft voor mij de productie van Bijbelstudies – audio, video en blog. Ook de Bijbelstudies verschijnen, tenminste in eerste instantie op de website van Spreaker.

<https://www.spreaker.com/show/595091>

Ook geen handige titel, maar zo werkt dat systeem dan weer. En verder hebben we als back-up de website op Podbean:

<https://raveen1956.podbean.com/>

Het is de bedoeling dat deze websites af en toe wat worden bijgewerkt en geordend, maar dat blijkt een heleboel werk te zijn.

Verder ben ik heel blij met de groep gesprekspartners op Slack. Die houden me bij de les kun je zeggen, rijk materiaal aan, en gaan ook onderling in discussie over thema's die we allen belangrijk vinden.

Op dit moment werk ik ook nog in de Hervormde gemeenten van Watergang en Ipendam. Elke donderdag.

Één dag in de week als pastoraal werker en als catecheet.

Wat mag de toekomst dan brengen?

Op dit moment is het voor ons moeilijk om te schetsen waar we volgend jaar zullen zijn. Het is mogelijk dat we toch nog in een andere gemeente het Woord zullen dienen. Het is ook mogelijk dat we vanuit ons huis in Dronten vooral zullen werken op het Internet. We gaan voorlopig maar gewoon door zoals we dat nu al enkele jaren gewend zijn.

Aan de ene kant lonkt het vooruitzicht van een vervroegd pensioen. Aan de andere kant is er toch nog wel een wens om een gemeente te mogen dienen. We komen er niet helemaal uit, maar willen afwachten wat de Here ons daarin te zeggen heeft. (Nee niet door directe communicatie, waardoor het leiden van de omstandigheden, onze contacten en gesprekken, en het openen van deuren – mogelijkheden – die eerst dicht leken te zijn.)

Inhoudelijk

We hebben intussen in 46 video's allerlei aspecten van de **charismatische beweging** aan de orde gesteld. In een aantal blogs hebben we ook de Bijbelse achtergrond van onze kritiek op de charismatische beweging uitvoerig beargumenteerd. We hebben langzamerhand het gevoel dat we onszelf aan het herhalen zijn. Toch blijkt het nodig te zijn om dit werk voort te zetten. Niet iedereen is onmiddellijk overtuigd. Als we een enkel persoon kunnen redden van de charismatische ondergang is al deze inspanning al de moeite waard.

Zoals gezegd blijft ons focus gericht op de **exegese van de Bijbel**. Vandaar onze series over Kolosse en Filippi. We hopen aan het einde van deze maand november een begin te kunnen maken met de bespreking van het boek Openbaring. Driemaal per week sturen we een half uur bespreking het internet op. Datgene wat wij toch al thuis doen maken we zodoende toegankelijk voor anderen. We hebben daar geen hoge pretentie mee, maar delen met de buitenwereld gewoon onze eigen Bijbelstudie.

Last but not least ga ik ook door met de lessen **Bijbels Hebreeuws** van Jagersma, en de besprekingen van de tekst van de geschiedenis van Abraham uit Genesis. Ook zal nu en dan het Bijbelse Grieks aan de orde komen. Dat alles is dan vooral bestemd voor een drietal echte studenten.

Dit alles lijkt al bijzonder veel en dat is het ook. Zeker als je beseft dat ik daarnaast nog een eigen studie Talmoed doe, en vanuit Watergang nog een serie maak over Het verhaal van de Broeders, om op een kritische wijze de grondbeginselen van de Vergadering van Gelovigen te verduidelijken. En dan heb ik het nog niet eens over de lezingen van het Israel Bible Center die ik in het Nederlands vertaald voor de liefhebbers voorleg op Slack. En dan heb ik het nog niet eens over de bespreking van de boeken van Robert Alter over de Hebreeuwse vertelkunst en poëzie en het boek van Wynkoop over de theologie van de liefde bij John Wesley.

Dit alles kost per week meer tijd dan wenselijk of gezond is. We blijven ons best doen. We vragen geduld als het een keer een week tegen zit. En we zijn blij met de noodzakelijke financiële ondersteuning die we van enkelen van jullie ook krijgen hiervoor. (Websites kosten nu eenmaal veel geld.)

Hartelijke groet!

We wilden jullie in deze nieuwsbrief vooral bedanken voor de door jullie betoonde belangstelling en bemoediging. [De vragen](#) van jullie om zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan ons werk en kritisch te blijven kijken en luisteren en kritisch dan ook te reageren op het werk dat Henneke en ik zullen blijven doen.

Moge de Here ons werk blijven zegenen zoals het ook ons gebed is dat Hij jullie zal zegenen voor jullie betrokkenheid hierin.

Met hartelijke, broederlijke en zusterlijke groet,

Robbert en Henneke