



NIEUWSBRIEF KOINONIA LIVE!



DE OFFICIELE NIEUWSBRIEF VAN KOINONIA MINISTRIES

WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?

In de zomermaanden hebben we lekker door-
gewerkt. De Heere schonk ons de kracht en de
lust daartoe. En wat is er mooier dan bezig zijn
met Gods Woord? We hebben deze formule
bedacht als begingebied bij elke bijbelstudie:

*Gezegend zijt Gij, Heere onze God, Koning van
de wereld, die ons geheiligd heeft in Christus
Jezus, onze Heer, en ons heeft opgedragen ons
te verdiepen in de woorden van de Openbaring.*

De voorbereidingen voor de Bijbelbespreking in
Heemstede zijn begonnen – we lezen dan in
twee sessies de tweede en derde brief van
Johannes, voordat we beginnen met ons
nieuwe project: de brief aan de gemeente in
Kolosse.

Plaats: Herenweg 141, Heemstede, vanaf
woensdag 4 september elke twee weken,
aanvang 13.00.

Op YouTube zijn er weer veel video's bij-
gekomen. Zo zijn er drie video's gemaakt met
als titel: "Kritiek van de Evangelische pre-
diking." Let wel: het is kritiek van, en niet kritiek
op. We proberen zo objectief mogelijk te begrip-
pen en te beoordelen wat in de moderne
evangelische beweging in de prediking alle-
maal gebeurt. We hebben daarbij heel wat
charismatische trekjes gevonden, maar dan
vermengd met het welzijnsevangelie dat ook uit

KRITIEK VAN DE EVANGELISCHE PREDIKING

Het begint erg op Amerika te lijken: megakerken met
megavoorgangers die allemaal megapretenties uit-spreken. De
een heeft profetische gaven, de ander een gave van genezing, en
allemaal putten ze uit hun eigen hoogstaande ervaring.
Net als in Amerika maakt de Evangelische Beweging in
Nederland een invasie mee van de kant van de Charismatische
beweging maar ook van het Welzijns- en Welvaartsevangelie.
Dat mag toch niet onweer-sproken blijven?

Ik probeer in de video's te laten zien wat er gebeurt, hoe gepreikt
wordt en vooral: op welke manier de Bijbel wordt mis- en
gebruikt. Niet omdat mijn PKN dat allemaal beter doet. Maar
omdat we moeten leren kritisch te onderscheiden, en net als de
Bereërs doen we dat op grond van de Schrift die ons daarvoor de
handleiding aanreikt. Daarom hebben we de grondslag van de
kritiek ook besproken – sommigen prediken zichzelf en niet
Christus, sommigen presenteren zichzelf als méér dan
dienstknechten, sommigen brengen hun eigen boodschap, die
als een valse leer moet worden bestempeld. Het is treurig om
dat te zien – maar ik ben ook van plan eens een "goede" preek te
laten zien. Want in de evangelische beweging is ook veel te
vinden dat zuiver is, zoals in de Evangelische gemeente in Assen
waar ik zelf regelmatig voorga.

MEEDOEN MET SLACK?

Stuur een email naar
raveen1956@hotmail.com

(VERVOLG)

de Verenigde Staten is komen overwaaien. Waar wordt Bijbelgetrouwe prediking nog gevonden? Rob van Zon, David de Vos en Walfried Giltjes zijn al aan de beurt geweest.

En natuurlijk gaat ook de serie over Bijbels Hebreeuws gewoon verder. We zijn met de tekstbespreking inmiddels bij hoofdstuk 19 en de Basiscursus Bijbels Hebreeuws van Jagersma is al toe aan aflevering 12. Alles te vinden op YouTube, op de Facebook pagina's en via de website.

Ook hebben we weer gewoontegetrouw de preken van de afgelopen weken gepubliceerd op YouTube en op **Robbert Veen's Bijbelstudie podcast**, te vinden via podbean.com.

Ook zijn we bezig met een losse reeks video's over hermeneutiek, de kunst van de interpretatie van de Bijbel. Over het opdelen van een passage in segmenten bij voorbeeld, of over de historische context van een passage. Dat allemaal in de serie "Koinonia Bijbelstudie in tien minuten". Op onze website – koinoniabijbelstudie.nl – staan ook de samenvattingen van het boek van Robert Alter "The Art of Biblical Narrative" dat hiervan de achtergrond vormt.

Verder zijn we een kleine "Slackgemeenschap" begonnen, waar de deelnemers vrij met elkaar kunnen discussieren, maar waar ook al ons werk wordt uitgesteld: van Robert Alter tot Wynkoops "A Theology of Love"- over John Wesley – die we óók becommentarieren op de website. Als u wilt deelnemen, stuur ons een mail, en we sturen u een uitnodiging voor deze kleine gemeenschap van Bijbelgetrouwe Christenen met allerlei achtergrond.

En natuurlijk gingen we door met Koinonia Live! dat aanstaande vrijdag alweer de 7e aflevering publiceert. Van harte aanbevolen om daarnaar te luisteren en erop te reageren.

Wij zijn de Heere God heel erg dankbaar dat we dit werk mogen doen en we hopen u spoedig weer te kunnen verwelkomen.

Robbert en Henneke

KOINONIA LIVE! wil
bijbelstudie bevorderen onder
Christenen van verschillende
kerkelijke afkomst.

➔ KOINONIA LIVE! zoekt medewerkers

Hebt u een verhaal te vertellen dat past bij Koinonia Live! Stuur ons dan een mp3 met uw verhaal of bericht ons per email over uw ervaringen en gedachten. Wij zoeken vooral bijdragen op het terrein van: uw omgang met de Bijbel, uw bekering, uw contacten met de gemeente – vooral als u vroeger een charismatische gemeente bezocht. Ook vragen over Bijbelpassages zijn nog steeds welkom, of een verzoek om te reageren op artikelen in Christelijke tijdschriften.

Maar we zoeken ook **mensen die voor ons interviews kunnen afnemen bij anderen die iets te vertellen hebben**.

Misschien is dat wel een van uw ouders of een broeder of zuster in uw gemeente. Als u het leuk vindt om deel te nemen aan dit "radioproject" laat het ons weten en dan bespreken we wat kan – en niet moet.